

Woloan, juli 2014

Geachte donateur en belangstellende,

Hopelijk heeft u genoten van de lente, die er dit keer erg vroeg bij was. Hier is het weer ook aan het omslaan. Minder regen en meer zon. De kou, vooral in de avond is er uit.

**1-4:** Het bericht is binnengekomen dat de nieuwe rolstoelen en tilliften zijn aangeschaft en op vervoer naar Indonesië wachten. Van deze kant heb ik hulp aangeboden gekregen van een senator die wil helpen met de nodige documenten.

**6-4:** Men is serieus bezig de weg naar Sayap Kasih op te knappen. Waar dat nodig is wordt een talud aangelegd.

**8-4:** Helaas heb ik een verzorgster in Sayap Kasih moeten ontslaan. Het bleek dat zij de bron was van anonieme smsjes en valse berichten.

**17-4:** Ongelofelijk, maar de weg naar Sayap Kasih is vandaag gereed gekomen. Een mooie, iets verbreedde weg. Moge die heel lang mooi blijven. Nu kunnen de kinderen in rolstoelen weer door het dorp rijden.

**1-5:** De katholieke afdeling van het ministerie van Godsdienstzaken in de provincie Noord-Sulawesi vierde vandaag Pasen in Sayap Kasih. Zo'n 150 medewerk(st)ers met gezinsleden woonden het feest bij. Na de eucharistieviering was de receptie met toespraken, omlijst met zang en poëzie. De kinderen konden zich vermaken met een tekenwedstrijd. Voor Sayap Kasih waren er geschenken in natura.



**8-5:** Een telefoontje van Sayap Kasih: “Broeder, er is een echtpaar dat opname vraagt voor hun dochter”. “Hebben zij het kind meegebracht?”, is mijn vraag en toen dat bevestigend werd beantwoord, zei ik naar Sayap Kasih te komen. Daar trof ik vader en moeder Wagino aan met Wulan, een 12 jarige. Na inleidend gesprek en inschrijving werd Wulan onderzocht. Daarna werd de ouders medegedeeld, dat de gegevens naar het bestuur gaan, waar besproken wordt of Wulan in aanmerking komt: “15 Mei mag u bellen om te horen hoe de uitslag is”.

**18-5:** Vanmiddag is Wulan opgenomen, nadat de ouders hadden gehoord dat hun verzoek positief was beoordeeld.

**20-5:** Een bijzondere dag voor Sayap Kasih. Voor de eerste maal wordt ‘St. Lidwina’, het naamfeest van Sayap Kasih gevierd; en wordt Israel Randang (17 j en 8 jaar in Sayap Kasih), van wie ouders noch familie bekend zijn, opgenomen in de katholieke kerk.

**22-5:** Sayap Kasih staat er sinds 7.30 u. stil en verlaten bij. De kinderen met begeleiders zijn naar het strand voor een uitje met picknick. Twee Bussen plus nog een kleinere auto zijn nodig om de groep plus benodigdheden te vervoeren. Ook onze beide stagières zijn van de partij. Zij hebben hun praktijk intussen afgerond en zijn bezig met een verslag. Volgende week vrijdag vertrekken zij van hier.

**27-5:** Een echtpaar uit Nederland brengt een bezoek aan Sayap Kasih. Zij hadden al eerder gehoord over dit tehuis, maar nu zij er in Biliton over hoorden, wilden zij een bezoek brengen. Het werd een gezellig klein uurtje.

Nog meer bezoek: Een groep doktoren kwam Anita onderzoeken. Er was een buitenlandse specialist bij. Helaas voor Anita is de prognose erg slecht. Na 2-3 jaar zal zij nog weinig tot niets kunnen bewegen.



**30-5:** In verband met de problemen rond Sayap Kasih zijn de vorige week nog 2 verzorgsters ontslagen. Hopelijk is daar mee een einde gekomen aan roddel, valse beschuldigingen en jaloersheid.

**1-6:** De WK voetbalkoorts heerst hier ook. Al weken lang hebben mensen de vlag uithangen van hun favoriete land. Onze buurman schijnt nog te twijfelen tussen Italië en Nederland. Maar de Italiaanse vlag hangt wel iets hoger..... (zie foto op pagina 1)

**16-6:** Groot nieuws voor Yamaru: Vanmorgen ontving de academie het resultaat van de accreditatie; van de 41 hoge scholen kregen er 12 code 'B' waaronder de Academie

Fysiotherapie 'St. Lukas'. De overige scholen moeten genoeg nemen met code 'C'. Groot gejuich op de academie!!!!

**25-6:** Het werd tijd dat er weer aan het kerkhof wordt gewerkt. De chauffeur, die niet veel te rijden heeft en erg handig is, werkt er nu aan als hij geen ander werk heeft en af en toe help ik zelf een handje mee door grond te verplaatsen en stenen aan te sjuwen. Zo komt er tekening in en wordt het een mooi geheel.

De maand loopt ten einde.

Velen onder u zullen genieten van het WK. Anderen zullen genieten van muziek of andere sporten. Ik wens u een mooie zomertijd toe en hoop u over 3 maanden weer te bezoeken via een nieuwe brief.

Hartelijk dank voor uw belangstelling en ondersteuning.

Een hartelijke groet,  
Br. Han Gerritse CSD.



***Ook het bestuur van Yamaru Nederland wenst iedereen  
een geweldige zomer!***